

Voorganger: ds Pieter Lootsma

Organist: Marien van Vliet

Tekst ordinarium: Marjoleine de Vos (geschreven in opdracht van de Stichting Kloosterkerk, Den Haag)

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Stilte

Zingen Lied 435: 1 *-staan-*

Votum **V:** Hulp is ons het noemen van de naam van God.

A: De naam van God is aanwezigheid.

V: Wij noemen zijn naam en hij zal er zijn,

A: voor altijd aanwezig is God in zijn naam.

V: Amen

Gebed *-zitten-*

Zingen Lied 435: 2 en 4

Bijbellezing

Zingen Lied 442

Overdenking

Stilte

Orgelspel

Inleiding op het avondmaal

V: In verwachting van wat komt,

A: ontvankelijk voor de dingen die komen,

V: laat ons goed noemen al wat kwam:

A: Goed noemen wij wat ons toeviel.

Gebed Hoewel jouw verhaal oeroud is, bleef je hier toch.

Soms was je een herinnering die binnenin

in leven bleef, maar soms ook

was je nergens want het duister ingegaan, van ons vandaan.

Dat wij hier staan is omdat we willen

denken aan hoe jij er was en bent.

We willen zijn als jij, met jou erbij en ons aaneen.

Wij zijn hier echt, we denken jou,
we delen woorden en zeggen brood
en even zijn wij samen één.

Daarom, steeds weer in dankbaarheid
drinken wij wijn, die drank ten leven,
als je weer komt – je bent er al, want altijd hier
altijd nabij, altijd bij ons dus ook bij mij.

Zingen Lied 441: 1, 4 en 7

Inzettingswoorden *-staan-*

Wij delen zijn woorden, wij delen zijn brood, wij noemen ons één.
Wij drinken zijn dagen en voelen zijn leven als wijn in ons bloed.

Gebed Onze Vader

Vredeswens *-u bent uitgenodigd degenen die onmiddellijk bij u in de buurt staan
een hand te even onder het zeggen van: 'Vrede met u'-*

Communie Voorganger: Komt dan, want alle dingen zijn gereed.

*-Brood en wijn worden in één rondgang uitgereikt. Het is de bedoeling dat u het
brood aanneemt en eet. Meteen daarna neemt u een bekertje wijn (of druivensap) en
drinkt daarvan. Wanneer u het bekertje terug hebt gezet op het dienblad lopen de
voorganger en zijn secondant door naar degene die naast u staat-*

Orgelspel (tijdens de communie)

Lofprijzing Prijs, mijn ziel, dat wat is in eeuwigheid,
al wat in mij is, prijs wat heilig is.
Het is goed te geven en te ontvangen
zijn liefde en troost die geen einde nemen.

Zingen Lied 704: 1 en 2

Zegen

Bij de uitgang van de kerk wordt gecollecteerd voor de stichting Medische hulp
bootvluchtelingen en de eigen kerk (50/50%)